

## Workshop ds. Wim den Braber

Kerk en dorp...

40 mensen die geïnspireerd mochten worden op hoe je kerk in de samenleving bent. Mensen die door hadden dat het gebouw ten diepste niet meer dan de ver-steen-ing is van waar het in de kerk om gaat.

De levende gemeenschap van mensen die vanuit hun eigen rooms-katholieke of protestantse achtergrond het christelijk geloof hanen en voeten in de samenleving gestalte geeft, daar gaat het om!

Dat betekent luisteren naar wat er in de wereld gaande is, wat er in je dorp gebeurt. Erbij zijn en je als kerk ook kritisch te laten bevragen op wat je wilt, wat je doet... Niet in de verdedigende houding schieten, maar luisteren.

Zoeken naar de goede woorden, woorden die begrepen worden en naar de daden waardoor de samenleving ervaart: daar is warmte, daar ben je welkom, daar mag je bij horen en word je geteld!

Geloven ook in je eigen kracht. Niet alleen op je pastoor of dominee rekenen, maar op elkaar! Elkaar waarderen. Niet de grijze kopetjes onderwaarderen.

Buiten je eigen lijntjes durven denken.

Je begroting die je visie weerspiegelt op wat kerkzijn voor je is tegen het licht durven houden.

Is er ruimte voor innovatie, voor jongeren om zich te kunnen ontwikkelen in hun taal en met hun ritme?

Durf te experimenteren. Durf te falen en durf te geloven dat Gods Geest in elke tijd Zijn weg zal vinden en laat je nemen in dat geloof!

Tijdens de workshop werden mensen geïnspireerd, inspireerden elkaar. Ervaren werd dat kerkmuren wegvielen.